

Flyve ASK 2014

Sagnlandets Venner i Lejre – maj



Kære Venner

Mange har spurgt. Nu sker det!

Vi rejser sol-stenen - og du kan være med

Lørdag d. 10/5 kl. 10.00-15.00 skal vi have samlet et hold frivillige til at rejse den smukke helleristningssten, der er udsmykket med et flot solhjul. Stenen ligger lige til at rejse på bakketoppen ved Danelabyrinthen. Stenen skal vi snart bruge som markant og synligt vartegn i "Jagten på Sagnkongerne", et historisk familie-orienteringsløb i Sagnlandet. Det afvikler vi fredag d. 23. maj i samarbejde med Golden Days i København.

Ved årsfesten d. 11. august 2012 fik mange af festdeltagerne lagt bunden til en god appetit. Det skete, da de i løbet af ca. 5 timer både fik løftet den 5 ton tunge sten op på en stenslæde vha. store løftestænger af asketræ og efterfølgende trukket den op ad den stejle bakke til sin nuværende plads.

Så langt, så godt. Men da vi sidst på eftermiddagen skulle rejse den 2 meter høje sten til opret stilling viste det sig, at vores A-bom var for spinkel. Den knækkede før vi fik tippet stenen op på plads, selvom den allerede var begyndt at løfte på sig.

Det skal ikke gentage sig denne gang. Vi har derfor lavet en ny og kraftigere A-bom af egetræ, der nok skal holde til trækket. Og heldigvis skal vi ikke slæbe stenen eller løfte den op på en slæde denne gang.

Jeg regner med, at vi denne lørdag skal bruge ca. 30-40 frivillige til opgaven med at rejse A-bommen og trække i tovene, så den imponerende sten rejser sig smukt til opret position.

Jeg glæder mig til at se både gamle, erfarne skibssætningsbyggere og nye folk, som gerne vil være med til at sætte varigt spor i Sagnlandets smukke landskab.

Da jeg af hensyn til planlægning skal vide, om jeg har et tilstrækkeligt hold til dagen, skal **interesserede tilmelde sig direkte til mig pr. e-mail på lah@sagnlandet.dk senest torsdag den 8. maj, men jo før jo bedre.**

I får tilbagemelding om præcist mødested og tid, men jeg kan allerede afsløre, at vi - som da vi byggede skibssætning - indleder med en kop morgenkaffe og et rundstykke som opvarmning, mens vi hilser på hinanden.

Lars Holten – monumentbygger